

NIEUWSBRIEF

Nummer 37
Juli 2023

Agaath Bakker



Hoop Kliniek

Lieve allemaal,

Vandaag is het precies drie maanden geleden dat ik terugkwam uit Guinee. Vanuit Conakry vloog ik naar Brussel. Het is altijd weer even wennen na zo'n periode. De hitte van de stad ruil ik in voor heerlijke, frisse lucht. De chaos op de weg is nu een gestructureerd netwerk aan wegen en ik leg de afstand van Brussel naar Stolwijk in twee uur tijd af. In Guinee kost zo'n afstand vier uur of wellicht langer...

Ontzettend blij was ik met de mogelijkheid om een deel van de terugreis met een MAF-vliegtuig mee te vliegen, hetgeen als volgt verliep:

Donderdag 30 maart '23, we rijden naar het vliegveld, 20 minuten bij Hoop Kliniek vandaan; het oogt wat anders dan Rotterdam Airport, en bestaat uit een verkeersstoren, een gebouw met wachtruimte en één onverharde landingsbaan. Anja, Jacky en Kadiatou vergezellen mij. Na een half uur arriveert het vliegtuig en na ruim twee uur vliegen zet ik voet aan de grond in Conakry. Het is of ik droom... dit hadden ook 'twee dagen in de auto hobbelen' kunnen zijn!

Zie ook:

<https://www.maf.nl/van-mongolie-naar-guinee/>



Collega's van de afdeling chirurgie en de wondpoli



Het MAF-vliegveld





TERUGBLIK

In Conakry heb ik dan nog een aantal dagen de tijd om terug te kijken op mijn verblijf in Guinee. Het is weer een goede tijd geweest. Maar niet altijd even gemakkelijk; het enorme verschil tussen arm en rijk vliegt me altijd weer aan; het contrast is zo groot. Ik weet niet goed hoe ik er woorden aan kan geven.

Tegelijkertijd ben ik ontzettend dankbaar voor een kliniek als Hoop Kliniek! Er gebeuren zo ontzettend veel mooie dingen. Mensen gaan naar huis met nieuwe hoop!

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef, heeft Hoop Kliniek een dependance, drie uur rijden bij Hoop Kliniek vandaan. Daar heb ik een week doorgebracht; les kunnen geven en samengewerkt met de collega's die er werken. Het is een prachtige plek. Ik zie het, net als Hoop Kliniek, als een licht op een berg! Het betreft een gebied waar geen toegang is tot goede gezondheidszorg. Tegelijkertijd horen de mensen die er komen, over de Heere Jezus!



Hoop Kliniek in Gueassou (dependance van Hoop Kliniek in N'Zao)



Sema onderzoekt een kindje



In de wondkamer...



Foto's van voor en na de operatie. Deze jonge man is kortgeleden in Hoop Kliniek geholpen. Hij komt uit een naburig gelegen land. Hij hoorde via een voorganger over Hoop Kliniek en is vervolgens gekomen. De chirurg van Hoop Kliniek, dr. Yaradouno onderzocht deze jongeman en gaf aan dat het mogelijk is de tumor te verwijderen. De afgelopen maand heeft hij doorgebracht in de kliniek voor de nodige zorg. Hij kan nu weer terug naar zijn land.

Dr. Stephen, een andere arts die bij Hoop Kliniek werkt, schrijft er het volgende bij in zijn nieuwsbrief; het raakte mij:

"Ik ben over het algemeen geen grote fan van het tonen van deze voor- en nafoto's. Het kan een beetje uitbuitend worden. Ik laat je deze zien om zo te visualiseren van wat er kan gebeuren als mensen wat ze hebben, aan God aanbieden, om te gebruiken zoals Hij dat nodig acht.

- Daar is de chirurg, een Guinees, opgeleid door het PAACS-programma, en hij besloot in de kliniek te blijven werken in plaats van zijn eigen kliniek te openen.
- Er zijn vele jaren bezoekende chirurgen van Mercy Ships en anderen die ons personeel hebben geleerd hoe om te gaan met de unieke uitdagingen die deze gevallen vertegenwoordigen.
- Sommige mensen hebben door de jaren heen trouw gebeden en trouw gegeven om ervoor te zorgen dat we de benodigde voorraden hebben om goed voor patiënten te kunnen zorgen.

Geen van deze dingen op zich zou voldoende zijn voor deze patiënt om hier geopeerd te worden. Toch vermenigvuldigde God zijn inspanningen en waakte over deze man gedurende zijn 9 uur durende operatie en maandenlange ziekenhuisopname, net zoals Jezus broden en vissen vermenigvuldigde, om een menigte te voeden. Onze God gebruikt dezelfde modus operandi. Wat heb jij God te bieden? Niet veel? Niets dat een verschil zal maken in een wereld die wordt gedreven door woede, hebzucht en verdeeldheid? Wat brood? Een paar vissen? Een kopje koud water? Een bereidheid om wat je hebt als offer te geven aan de Schepper, Onderhouder, Verlosser en Koning van het universum? Moge God uw gaven vermenigvuldigen om eer aan Zijn naam te brengen."



COLOFON

THUISFRONTTEAM

Corine Dekker
Weegbree 11
2861 SM Bergambacht
E-mail: tft.bakker@cama.nl
ALS U DEZE NIEUWSBRIEF LIEVER NIET
MEER WILT ONTVANGEN, KUNT U DIT
DOORGEVEN AAN HET THUISFRONTTEAM.

SUPPORT

GIFTEN (FISCAAL AFTREKBAAR)
ABN AMRO
NL76 ABNA 0484 6740 48

ONDERHOUDSFONDS AGAATH
T.N.V. CAMA, O.V.V. GUINEE
VERPLEEGKUNDE

HOOP KLINIEK SCHOOLFONDS
T.N.V. CAMA, O.V.V. PROJECT BAKKER -
SCHOOLFONDS

PROJECTFONDS
T.N.V. CAMA, O.V.V. PROJECT BAKKER -
VOORLICHTING

HOOP KLINIEK FONDS
T.N.V. CAMA, O.V.V. PROJECT HOOP
KLINIEK - ALGEMEEN

CAMA ZENDING
Hoofdstraat 55
3971 KB Driebergen-Rijsenburg
Postbus 265
3970 AG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343 - 443392
E-mail: info@cama.nl
<https://camazending.nl>



Allemaal over naar het volgende schooljaar!

ONDERSTEUNING

Tijdens mijn verblijf in Guinee werd ik weer zo vaak bedankt voor het feit dat er vanuit Nederland een gift was overgemaakt voor het schoolgeld van de kinderen. Ook in Guinee zijn de schoolvakanties van start gegaan. Hartelijk dank voor uw/jouw gift! Ik heb van vele kinderen gehoord dat ze geslaagd zijn; dit geeft veel blijdschap en betekent weer een zorg minder.

Er zijn nog vele voorbeelden te noemen hoe mensen geholpen konden worden door jullie ondersteuning. Op wat voor manier dan ook. Vanmorgen sprak ik via whatsapp met Jean en Marie, vrienden uit Guinee. Ik vertelde dat ik vandaag een nieuwsbrief ging schrijven. Jean zei tegen me: "Ja dat is belangrijk. Dan horen ze iets van hoe belangrijk hun meeleven en steun is."

Tijdens de ziekte van één van hun kinderen zaten ze met de handen in het haar. Hoe konden ze dit betalen? Met een in onze beleving kleine gift viel deze last van hun schouders af. Hoe mooi!

Mijn volgende bezoek aan Guinee zal begin 2024 zijn. Weer terug in Nederland werk ik nog altijd met veel plezier in de thuiszorg op Rotterdam-Zuid.

Voor degenen die vakantie hebben of nog krijgen, een hele fijne vakantie toegewenst!

Hartelijke groet,

Agaath